



Water tekent het geheim dat je kind van God mag zijn.
Water levert het bewijs: God gaat met je mee op reis.



Ontmoeting

| | | |
|---|----|-------------------------|
|  | 4 | Signaal |
|  | 5 | Vieringen |
|  | 7 | Bijbelleesrooster |
|  | 8 | Uit de kerkenraadskamer |
|  | 13 | Kerkelijk Bureau |
|  | 14 | Omzien naar elkaar |
|  | 16 | Diaconie |
|  | 17 | Financiële rubriek |
|  | 19 | Commissies |
|  | 22 | Wie, wat, waar |
|  | 23 | Jeugd |
|  | 24 | Ingezonden stukken |

Voorkant:

op 8 december jl. doopte ds. Kees Burger
Lieke van Vliet en Guus Graveland

Fotograaf: Cees van Vliet

Kopij inleveren voor het **MAART** nummer uiterlijk
woensdag 12 februari 2025.
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl.

Jaargang 14, nummer 1


Redactie:
Ied van Baren
Marcella Grob
Han Langeveld
Wil Langeveld

Welkom in dit huis

Als deze Ontmoeting uitkomt is de eerste maand van 2025 is al weer bijna voorbij. Er gebeurde weer het nodige in ons huis aan de Westsingel 2. Denk aan de viering van 5 januari met onze eigen predikant Rianne Bogerd-Looijen inclusief de start van Kerkbalans 2025, maar ook de tienerdienst die ochtend. Aansluitend was er een gezellige nieuwjaarsreceptie. Door de week vonden er ook weer leuke mooie activiteiten plaats. Welke? Bijvoorbeeld de clubavond, het koffiedrinken op de tweede vrijdagmorgen van de maand. In januari kwamen er zelfs 27 gemeenteleden. Het Zalencentrum mag ook niet vergeten worden, want daar laat de groep 'vrijwilligers Zalencentrum' de handjes wapperen, bijvoorbeeld bij een vergadering van externen, de bridgedrive of een koffietafel bij een uitvaart, alles onder leiding van Cor van Dijk.

Laatst kwam ik in één week twee keer hetzelfde gedicht tegen: 'Welkom in dit huis', dat verderop op pagina 7 naast het Bijbelleesrooster februari te lezen is. Dominee Carmen Melissant, verbonden aan de PKN Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, schreef bij dit gedicht: "Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in 'tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar.'" Mag dit ook voor u/jou gelden.

Na de maand februari gaan we op weg naar de veertigdagentijd (5 maart t/m 17 april) en daarvoor is de jaarlijkse veertigdagentijd kalender al te bestellen. Allemaal en nog meer te lezen in deze Ontmoeting.

Hartelijke groet van Marcella en Ied



“Een verhaal van vergeving en verzoening”

Genesis/Beresjiet 47: 1- 27

Door rabbijn Karyn D. Kedar, B'nai Jehoshua Beth Elohim-synagoge, Deerfield (Illinois) (overgenomen van het Levisson instituut, iets ingekort)

“Het verhaal van Jozef is het verhaal van heldendom, vergeving en verlossing. Zijn verhaal gaat niet over slachtofferschap en nederlaag. Jozef is een dromer, een visionair, een wijs man en alle kwade bedoelingen van de wereld hebben dat niet in hem kunnen onderdrukken. Zijn dromen zijn voorspellingen en worden werkelijkheid. Hij wordt een leider van het land en leidt het door een zeven jaar durende hongersnood. En hij gebruikt zijn machtspositie niet voor wrok of wraak, maar eerder om levensreddende landbouwhervormingen door te voeren die Egypte er doorheen helpen. Hij is ook een levend voorbeeld van die ongrijpbare, gecompliceerde en transformerende kracht die we vergeving noemen. Jozef, hoewel tot slachtoffer gemaakt, is geen echt slachtoffer. Al is hij vervreemd van zijn familie, hij vergeet nooit zijn wortels. Hoewel hij wordt bespot om zijn gaven, blijft hij zijn unieke vaardigheden koesteren. Jozef wordt de held van zijn eigen leven en daarmee de held van ons volk.

Vergeving is een ingewikkeld proces. We zijn nooit verplicht om slecht gedrag goed te keuren. Wanneer een daad of een woord of een manipulatie of een belediging op ons pad komt, zijn we niet verplicht om te zeggen: geeft niet, laat maar. Vergeving leidt niet altijd tot verzoening. Soms, wanneer een relatie moeilijk, vijandig, niet ondersteunend, giftig is, vergeven we en nemen we afstand - niet omdat onze dader het verdient, maar omdat wij dat doen. Vergeven is ook niet hetzelfde als vergeten.....

Maar ondanks de complexiteit, ingewikkeldheden, moeilijkheden en aanhoudende woede, is het verkieslijk om onze weg naar vergeving te zoeken. Vergeving is een geschenk aan onszelf. We beginnen de woede en wrok los te laten die zoveel ruimte innemen in het domein van onze geest. Met vergeving beginnen we het lange proces van genezing. Wanneer het mogelijk en gepast is, verdient het de voorkeur om met zachtheid in plaats van hardheid te leven, los te laten in

plaats van hardnekkig vast te houden en onze harten te openen voor de schoonheid in deze wereld.

Dat is waar Jozef voor kiest. Het is de hongersnood die zijn broers naar het hof van Jozef in Egypte brengt. Maar het is vergeving die de harten van de broers samenbrengt. In een uitgebreid verhaal van intriges en vermomming test Jozef zijn broers. Ze herkennen hem niet. En dan onthult hij zijn identiteit in een louterende afrekening, die het pad naar verzoening opent. “Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. "Laat iedereen weggaan!" riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was.”

Velen van ons hebben deze oerkreet in de duisternis van onze nacht geuit. We bidden om gehoord te worden, gezien te worden, begrepen te worden. Jozef onderdrukt zijn zielepijn niet. Het enige pad naar vergeving en verzoening is dwars door de hardnekkige pijn die zich in zijn hart heeft vastgezet. En dan stelt Jozef een opmerkelijke vraag: Hij zei tegen zijn broers: "Ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog?" Op het eerste gezicht is deze vraag retorisch, want hij weet dat zijn vader Jakob nog leeft. Misschien vraagt hij zich af of de band die hen ooit als broers met elkaar verbond nog leeft. Leeft de verbinding met ons verleden en uiteindelijk ons Joodse lot nog? Is alles verloren gegaan door de zonden van het verleden of is verzoening mogelijk? Ha'od avi chai, leeft mijn vader nog?

Het pad naar vergeving en verzoening is moeilijk. De worsteling, de pijn en de tragedie maken allemaal deel uit van onze ontwikkeling. Jozef is zich ervan bewust dat wat er is gebeurd de lotsbestemming is, die zich een weg baant door zijn persoonlijke verhaal. “Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde Hij veel levens redden.” Een buitengewone bevrijding. Vergeving vereist een besluit om te leven met minder pijn, minder wrok en meer liefde - omdat we er allemaal naar streven om een zachtaardiger leven te leiden.

Altijd aanwezige oversteekpunten

Zachtjes loop ik op het vochtige bospad.
Meestal kijk ik naar beneden
en zie dat de grond onder mijn voeten bestaat uit
rulle aarde, zacht mos,
en natuurlijk gevallen bladeren, die,
als engelen, naar de aarde zijn afgedaald
om een zacht verlicht pad door het bos te vormen.

En voor elke kloof onderweg,
voor elke snelstromende beek of diep uitgesneden
vallei,
verschijnt een brug.
Het lijkt erop dat er altijd
een oversteek is,
een manier om aan de andere kant van angst, verdriet,
teleurstelling te komen.

Er is altijd een weg.

Misschien is goedheid de brug, of is schoonheid de
brug.

Liefde is de brug.
Vergeving is de brug.

Dit weet ik zeker:

het pad is eeuwig - het is ons leven, van begin tot het
eind.

En de brug is eeuwig -
er zijn veel manieren om over te steken, al lijkt het
onmogelijk.

Stenen in de rivier, gespannen touwen, houten
planken,
bogen van staal als liefde, geduld, acceptatie en
vergeving.

Sippy Klercq



VIERINGEN

Zondag 2 februari: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W. Westerveld,
Wijk aan Zee
Ouderling van dienst: Mieke Schippers
Organist: Piet van Rikxoort
Koster: Cor van der Neut
Peuteroppas: Astrid en Melanie van Vliet
Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
Tienerdienst: in de bovenzaal
1^e collecte: Algemeen kerkwerk
2^e collecte: KiA/Werelddiakonaat Ethiopië
Bijzonderheid: ZWO Werelddiakonaat,
koffie drinken door
ZWO/KiA-commissie

Zondag 9 februari: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. Rianne Bogerd-Looijen
Ouderling van dienst: Leo Smit
Organist: Han Langeveld
Koster: Hans Aleman
Peuteroppas: Marith en Meike de Goeij
Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
1^e collecte: Algemeen kerkwerk
2^e collecte: Diaconie
Bijzonderheid: Bevestiging ambtsdrager,
koffie drinken

Zondag 16 februari: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. Rianne Bogerd-Looijen
 Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde
 Organist: Martijn van de Weerd
 Koster: Hans Stafleu
 Peuteroppas: Judith Verwey
 Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
 1^e collecte: Algemeen kerkwerk
 2^e collecte: Revalidatiecentrum
 de Hoogstraat
 Uitgangscollecte: PGO / IKO
 Bijzonderheid: Heilig Avondmaal,
 koffie drinken

Zondag 23 februari: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: ds. A. van Alphen-Keijzer,
 Haastrecht
 Ouderling van dienst: Coroline de Rooter
 Organist: Bas Vliegthart
 Koster: Michel de Goeij
 Peuteroppas: Hanneke en
 Angelique de Graaf
 Kinderkerk: alle basisschoolgroepen
 1^e collecte: Algemeen kerkwerk
 2^e collecte: PGO / Bloemencommissie

Overige vieringen:**IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk:**

5 februari 19.15 uur Johan Treur
 12 februari 19.15 uur Arnold Klever
 19 februari 19.15 uur Martin Weerstand
 26 februari 19.15 uur IKO bestuur

Weeksluiting Wulverhorst:

7 februari 19.00 uur pastor Huub Spaan
 14 februari 19.00 uur ds. Roelof de Koning Gans
 21 februari 19.00 uur pastor Huub Spaan
 28 februari 19.00 uur ds. Rianne Bogerd-Looijen

Taizéviering St. Franciscuskerk:

vrijdag 31 januari 19.30 uur

De vrucht van stilte – van Moeder Teresa

De vrucht van stilte is het gebed
 De vrucht van het gebed is geloof
 De vrucht van het geloof is liefde
 De vrucht van liefde is dienstbaarheid
 De vrucht van dienstbaarheid is vrede



**Februari**

| | | |
|-----------|-------------|----------------------|
| zaterdag | 1 februari | 2 Kronieken 4,11-5,1 |
| zondag | 2 februari | Lucas 4,1-13 |
| maandag | 3 februari | Lucas 4,14-30 |
| dinsdag | 4 februari | Lucas 4,31-44 |
| woensdag | 5 februari | Lucas 5,1-11 |
| donderdag | 6 februari | Lucas 5,12-16 |
| vrijdag | 7 februari | Lucas 5,17-26 |
| zaterdag | 8 februari | Lucas 5,27-39 |
| zondag | 9 februari | Lucas 6,1-11 |
| maandag | 10 februari | 2 Kronieken 5,2-14 |
| dinsdag | 11 februari | 2 Kronieken 6,1-11 |
| woensdag | 12 februari | 2 Kronieken 6,12-21 |
| donderdag | 13 februari | 2 Kronieken 6,22-31 |
| vrijdag | 14 februari | 2 Kronieken 6,32-42 |
| zaterdag | 15 februari | 2 Kronieken 7,1-10 |
| zondag | 16 februari | 2 Kronieken 7,11-22 |
| maandag | 17 februari | 2 Kronieken 8,1-11 |
| dinsdag | 18 februari | 2 Kronieken 8,12-18 |
| woensdag | 19 februari | 2 Kronieken 9,1-12 |
| donderdag | 20 februari | 2 Kronieken 9,13-31 |
| vrijdag | 21 februari | Lucas 6,12-26 |
| zaterdag | 22 februari | Lucas 6,27-38 |
| zondag | 23 februari | Psalm 83 |
| maandag | 24 februari | Ester 1,1-12 |
| dinsdag | 25 februari | Ester 1,13-22 |
| woensdag | 26 februari | Ester 2,1-14 |
| donderdag | 27 februari | Ester 2,15-23 |
| vrijdag | 28 februari | Ester 3,1-11 |

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

**Welkom in dit huis**

hier is een stoel voor wie moe is
hier is hoop voor wie verdwaald is
hier is liefde voor wie vol wrok is
hier is geloof voor wie twijfelt
hier ben je thuis
hier ben je verwacht zoals je bent

Want zo dikwijls heeft God voor jou gezocht
zo dikwijls heeft Hij op je gewacht
uren, dagen, maanden, jaren misschien

Sta even stil
bewonder de schoonheid van deze kerk
adem in het verleden van dit huis
je eigen nieuw begin

Sluit je ogen word even stil
want in de stilte
hoor je de echo van Gods Woord

Ga even zitten
hol ook hier jezelf niet voorbij
vouw je handen
open je hart
bid

En als je dat niet kunt
als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt
ga dan naar je eigen huis met de groet

vrede en alle goeds

Dichter onbekend



Verslag Kleine Kerkenraad d.d. 4 december 2024

Voorzitter Esther Brouwer opent deze KKR vergadering met het lezen Hebreëën 13: 1-8 uit de Adventsapp van de Ontmoetingskerk.

In deze vergadering staan de jaarplannen van de commissies en de kerkenraad centraal. De commissies hebben kort en bondig aangegeven wat ze naast hun reguliere werkzaamheden in 2025 zouden willen realiseren. Een greep uit de plannen:

- De ZWO/KiA wil een Kaapverdische dienst met een koor organiseren.
- Kerk & Israël heeft plannen voor een maaltijd in het kader van sjabbat-avond.
- PGO_Plus heeft als prioriteit het werven van leden voor de commissie. Plannen zijn er genoeg zoals een boekbespreking, een muziekwitvoering of Cantatedienst.
- De liturgiecommissie komt met een voorstel tot wijziging van het begin van de diensten. Tevens wil de commissie dit nieuwe jaar met Rianne nadenken over de rol van muziek in de eredienst.
- Het College van Kerkrentmeesters wil dit jaar onder andere de plannen van project kerkzaal ten uitvoer brengen en wil een lange termijn visie voor het vastgoed maken.
- Het College van Diakenen wil collectedoelen dichterbij huis kiezen en diaconale activiteiten opzetten voor de jeugd.
- De groep Multimedia wil dit jaar de implementatie van de Ontmoetingskerk-app afronden en gaat daarna met de app de beheerfase in.

Dit jaar geen jaarplan van het jeugdwerk. Met de komst van een jeugdoudering en een diaken met aandacht voor de jeugd komen er weer betere tijden. De kerkenraad heeft ook een jaarplan gemaakt, tijdens de vergadering hebben we met elkaar gebrainstormd met het volgende resultaat:

- Aantal kerkenraadsleden iets naar beneden toe bijstellen. We gaan meer projectmatig werken en roepen daarbij de hulp van gemeenteleden in. Voor een afgebakende klus zijn makkelijker mensen te vinden dan voor een kerkenraadsfunctie.
- Meer verdieping in de kerkenraad. Rianne gaat hier een bijdrage leveren.

- Opstarten van belijdeniscatechisatie, Rianne heeft al een oproep gedaan.
- Vrouwendag/-weekend in het jaar dat er geen mannenweekend is.
- Bestuurlijke samenwerking met andere kerkelijke gemeentes: verder in anticiperen.
- Onderzoeken nieuwe vormen pastoraat.

In deze vergadering hebben we nogmaals de vacatures in de kerkenraad besproken. We zijn blij dat er een aantal vacatures is ingevuld! Elders in deze Ontmoeting stellen de nieuwe ambtsdragers zich voor. Mieke Schippers en Han Langeveld blijven nog een jaar het scribaat bemensen om de continuïteit binnen de agendacommissie te waarborgen. En stiekem ook omdat eerste scriba en tweede scriba hele leuke functies zijn.

De vergadering wordt door Mieke afgesloten met een gebed.

Namens de kerkenraad, Mieke Schippers

Volgende bijeenkomsten:

| | |
|-----------------|------------|
| Agendacommissie | 8 januari |
| Kerkenraad | 15 januari |

Nieuwjaarspeech van onze voorzitter

Esther Brouwer

tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag
5 januari 2025

Beste gemeenteleden,

Er ligt weer een fris nieuw jaar in het verschiet. 2025. Een jaar met nieuwe kansen en met nieuwe uitdagingen. Voor ons allemaal persoonlijk en voor onze gemeente.

Vorig jaar begon ik dit 'praatje' met de hoop uit te spreken dat we nu eindelijk in 2024 een nieuwe predikant zouden vinden. Nu kan ik zo aan het begin van het nieuwe jaar zeggen, dat we die hebben en dat we heel blij zijn met Rianne. In het komende jaar zullen we elkaar gaan leren kennen en plannen maken voor onze gemeente, voor onze kerk. Een leuke en mooie uitdaging!

In deze eerste maand van het jaar zullen behoorlijk wat leden van de kerkenraad afscheid gaan nemen.

We hebben behoorlijk wat zorgen gehad over de invulling van al die lege plekken. Gelukkig zijn er veel plekken ingevuld; u heeft dit wellicht al gelezen in de nieuwsbrief. Toch is niet de hele kerkenraad gevuld en ik doe nog maar eens een beroep op u; als u zich geroepen voelt laat het ons weten. Zowel in de diaconie als bij de ouderlingen zijn mensen meer dan welkom. Laat het ook weten als u twijfelt, misschien kunnen we twijfels wegnemen. Er is qua invulling van taken echt veel meer mogelijk dan u wellicht denkt. We zijn ons ervan bewust dat we dingen ook op een andere manier kunnen gaan doen dan nu het geval is, bijvoorbeeld door meer zaken op projectmatige basis te laten uitvoeren. Een klein maar leuk voorbeeld; Mieke heeft in de app gevraagd of mensen voor vandaag flapjes willen bakken en dat liep als een trein. Je hoeft niet perse voor vier jaar 'vast' in de kerkenraad te zitten.

Ook voor mij eindigt de ambtsperiode deze maand. Graag wil ik u alvast voorstellen aan de nieuwe voorzitter, Nico de Groot. Ik weet het, er loopt nog een bezwaartermijn, maar ik gok dat dat allemaal wel zal los lopen.

Laten we verder gaan met het uitvoeren van allerlei ideeën die er binnen de gemeente zijn, deze maand vindt bijvoorbeeld de officiële uitrol van de DM app plaats, er vindt een presentatie plaats van het project herinrichting kerkzaal, Rianne heeft huiskamersessies georganiseerd om elkaar beter te leren kennen, we hopen PGO plus weer nieuw leven te gaan inblazen. Ook gaan we verder met de bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten in de buurt. We zullen u daar komend jaar zoveel mogelijk over informeren en in meenemen. Laten we verder gaan met in 2025 zo'n mooie en veerkrachtige gemeente te zijn! Laten we samen bouwen aan een inspirerend jaar en er voor elkaar zijn!

Dat doen we niet alleen, we vertrouwen erop dat God bij ons zal zijn en ons hulp zal geven. Graag eindig ik met een gedicht;

*Ik wens je dagen
die gevuld worden
met het gewone, het bijzondere alledaagse*

ik wens je vrede en liefde,

*dat je mag genieten
van het kleine,
dat je mag vertragen*

*ik wens je dagen vol
blijdschap, vreugde,
met de warmte van de zon*

*ik wens dat je mag weten
dat hij niet loslaat
wat Zijn hand ooit begon*

*en als er dagen komen
die worden gevuld
met moeite en pijn
wens ik dat je
naar Hem mag opzien
Die er met
Zijn eeuwige armen
Altijd zal zijn*

Ik wens ons allen alle goeds voor het nieuwe jaar!

Verslag van de Kerkenraad d.d. 15 januari 2025

Esther opent deze vergadering met het gedicht 'Tien kleine christenen' ter bemoediging:

*Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.*

*Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.*

*Acht kleine christenen,
op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.*

*Zeven kleine christenen,
lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ik ga!
toen waren er nog maar zes.*

*Zes kleine christenen,
actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,*

toen waren er nog maar vijf.

*Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.*

*Vier kleine christenen,
zongen "abide with me"
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.*

*Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.*

*Twee kleine christenen,
met z'n tweeën heel alleen,
en met ruzie wie de grootste was,
toen was er nog maar één.*

*Eén heel gewone christen,
vol van de lieve vree;
zijn vijand werd zijn goede vriend,
toen waren er weer twee.*

*Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.*

*Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht;
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.*

*Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.*

*Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.*

*Tien kleine christenen,
ze brachten Hem tot leven*

*die niet voor kerk maar voor de
mens, Zijn leven heeft gegeven.*

*Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij!*

Dit is de laatste kerkenraadsvergadering voor Ria Brandenburg, Cisca Zwiëp, Ineke van der Neut en Esther Brouwer. Esther, Ria en Cisca nemen na vier jaar afscheid van de kerkenraad en Ineke heeft er zelfs 9 jaar opzitten. Een beetje weemoedig maar vooral heel dankbaar voor al hun werk vergaderen we nog een keer in de oude samenstelling. Gelukkig blijven deze mensen als ze straks niet meer in de kerkenraad zitten nog allerlei taken doen!

Rianne zet, in het kader van verdieping, de vergadering aan het denken over de kerk. De kerk als huis van gebed, ... als leerplaats, ... als herberg, ... als baken en ... als lichaam. Aan de hand van vragen en teksten uit de Bijbel gaan 5 groepen hiermee aan de slag.

Naar aanleiding van de notulen kan het College van Kerkrentmeesters melden dat de beheerderswoning met ingang van 1 februari aanstaande verhuurd is.

Ds. Kees Burger heeft als afscheid de kerkenraad twee praatstukken gegeven één m.b.t. pastoraat en één m.b.t. de aanvang van de dienst. We bespreken beiden.

In het praatstuk over het pastoraat benadrukt Kees dat hij in Oudewater onder de indruk geraakt is van mensen die heel veel naar gemeenteleden omzien. Het cement van de gemeenschap! Hij constateert echter dat de organisatie van het pastoraat in zijn ogen niet goed geregeld is. Voor de volwassenen tot 85 jaar is er pastoraat op afroep. Je moet als gemeentelid zelf melden dat je problemen, zorgen of vragen hebt. Kees schrijft: "Het pastoraat is een beweging die uitgaat van de andere kant. Dit in navolging van Jezus wiens ontferming en aandacht uitging naar de mens toe. Pastoraat is dus niet de eigen verantwoordelijkheid van het gemeentelid dat indien nodig contact moet opnemen. Het is andersom. Pastoraat gaat in tegen de gangbare, maar

doorgeslagen zg. autonomie van de mens. Het pastoraat is uniek én heilzaam: 'Hoe gaat het met u?'''. In de huidige organisatie wordt een grote groep niet of nauwelijks meelevend niet bereikt.

Ze horen bijna nooit van de kerk, behalve het kerkblad en actie Kerkbalans!

In zijn stuk oppert Kees het idee om de gemeente op te delen in kernen. Elke kern heeft de opdracht om 'om te zien' naar elkaar. En elke kern heeft de vrijheid om dat zelf gestalte te geven. Bijvoorbeeld door een koffieochtend of een wandeling. Centraal staat de houding van: 'Kan ik iets voor je doen?' Vind je het leuk?' Het gaat om naastencontact, niet meer en niet minder. En niemand kan dan zeggen dat ze niets van de kerk merken. Deze opzet moet het gevoel versterken dat iedereen 'kerk' is.

We bespreken bovenstaande met elkaar en zijn positief. Een groep van 4 kerkenraadsleden gaat hier verder over nadenken.

Het volgende praatstuk gaat over een opzet over het begin van de eredienst. De liturgiecommissie heeft zich er inmiddels over gebogen en komt met een voorstel dat besproken wordt en waar de kerkenraad akkoord mee gaat. De nieuwe opzet gaat met Pasen in. In deze opzet begint de dienst liturgisch, de mededelingen verhuizen naar een ander moment in de dienst.

De kascontrolecommissies voor de jaarrekeningen van de Diaconie en College van Kerkrentmeesters worden ingesteld.

In de rondvraag vertelt Han dat er een anonieme sponsor is voor een vleugelpiano!

Ineke sluit de vergadering met een dierenepos uit 'Dank je wel' van Toon Tellegren.

Namens de kerkenraad, Mieke Schippers

Volgende vergaderingen:

| | |
|-------------------|------------|
| Agendacommissie | 29 januari |
| Kleine Kerkenraad | 5 februari |



De nieuwe ambtsdragers introduceren zich

Martine Hokken – diaken:
voorzitter van het College van Diakenen



Mijn naam is Martine Hokken. Ik ben getrouwd met Niek Hokken en samen hebben wij een dochter. Sinds 2,5 jaar wonen we in Oudewater en dat bevalt ons erg goed. De rust en ruimte spreekt ons erg aan in Oudewater. Ik ben werkzaam als directeur van een Christelijke basisschool in Zeist. Deze school staat in de wijk Vollenhove. Deze wijk staat bekend om het grootste appartementencomplex van Europa. De school waar ik werk kent een grote diversiteit in populatie wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Iedere dag komen wij in aanraking met de problemen die zich kunnen afspelen bij gezinnen, daarbij zie ik wat je kan betekenen voor iemand wanneer je een extra hand uitsteekt. Met mijn taak als diaken, hoop ik binnen de gemeente ook een extra hand uit te kunnen steken om jongeren de aandacht te geven die ze verdienen en hen te verbinden met de rest van de gemeente. Mijn focus binnen de diaconie zal daarom ook liggen bij de jongeren, maar net zo goed bij de volwassenen. Ik kijk er naar uit om de komende periode met deze taak aan de slag te gaan en vanuit liefde voor elkaar en voor God deze taak op te pakken.

Nico de Groot – ouderling: voorzitter kerkenraad

Als er een vertegenwoordiging van de kerkenraad eens langs wilt komen, dan krijg je het gevoel dat er een vraag zal komen om een steentje bij te dragen aan onze gemeente. Zo gebeurde het ook bij mij en wat is er mooier dan een bijdrage te leveren aan onze levende gemeente. Alleen de vraag om voorzitter te worden van de kerkenraad had ik niet aan zien komen. Natuurlijk denk je hierover na en bespreek je het met het thuisfront. Er is twijfel, past deze rol me wel, maar er is vertrouwen vanuit de kerkenraad en nog belangrijker, ik mag vertrouwen op onze God!

Met vrijwilligerswerk ben ik opgegroeid, vanuit een Gereformeerd nest in Weesp was mijn familie altijd wel actief in de kerk en maatschappelijk betrokken. Een kleine zestig jaar heb ik in Weesp mogen wonen. Getrouwd met Carla en we hebben twee dochters die getrouwd zijn en allebei een zoon hebben, ik mag me dus een trotse opa noemen!



In Weesp was ik maatschappelijk en kerkelijk actief en inmiddels ben ik enkele jaren gepensioneerd. We genieten van de familie, ontmoetingen met vrienden en we zijn veel met de camper op pad. Ook stap ik graag op de (race- of motor-) fiets om het hoofd leeg te maken en doe ik allerlei klusjes in en rond het huis aan de Lijnbaan waar we nu ruim 3½ jaar wonen. Verder mag ik als bestuurslid van de Stichting Keniaproject een bijdrage leveren aan het Huruma Kindertehuis in Kenia. Twee jaar geleden was ik betrokken bij het opstellen van het Beleidsplan 2023-2027. In mijn nieuwe rol wil ik graag een bijdrage leveren aan het thema 'Samen Groeien' en ik hoop dat we dit met elkaar verder vorm kunnen geven, mag ik op u/jullie rekenen!

Annemarie Verweij - senioren ouderling



Een nieuwe ouderling. (Nou, nieuw)! Even voorstellen: Annemarie Verweij. Getrouwd met Gerard. Vier kinderen en ook vier schoonkinderen. Supertrotse oma van zes kleinkinderen en de zevende is op komst. Na 40 jaar voor de klas vond ik het wel welletjes.

Nu ben ik al bijna zeven jaar geen biologiejuf meer. De afgelopen twee jaar heb ik niet echt een grote taak in de kerk gehad. Tijd om weer actief te worden. Ditmaal als senioren ouderling. Ik heb er zin in!

Hans en Gerda van Zijl - coördinerend ouderling (duo-functie)

Onze namen zijn Hans en Gerda van Zijl. Heel lang geleden toen wij in Oudewater kwamen wonen, zijn wij begonnen bij De Biezen, een hele fijne tijd was dat. In 2000 zijn wij als De Biezen, na jaren voorbereiding, samengegaan met de Gereformeerde Kerk. Tijdens onze Biezen-tijd waren wij al kerkelijk actief als vrijwilliger, ook na het samengaan en nog vele jaren daarna. Altijd met veel plezier gedaan. Een paar jaar geleden zijn we daarmee gestopt, het was tijd voor nieuwe mensen, vonden we. Toch hebben we weer ja gezegd op de vraag om weer (coördinerend) ouderling te worden, nu wel samen in duo-vorm. We hopen weer een poosje onze bijdrage te kunnen leveren aan onze gemeente.

Bert Bultema - jeugdouderling

Even voorstellen, mijn naam is Bert Bultema en u kent mij ongetwijfeld als de echtgenoot van Margo Kwakernaak. Ik heb gereageerd op het dringende verzoek vanuit de PGO Kerkenraad om een jeugdouderling en zal daarom met uw goedvinden tijdens de dienst op 26 januari a.s. als jeugdouderling worden bevestigd. Ik bied veel ervaring in het omgaan met jongeren en daarnaast kwalificeer ik mezelf als een 'mensenmens' met de juiste kwalificaties om met jonge mensen in gesprek te gaan! Ik zie er naar uit om mijn bijdrage aan de gemeente te kunnen gaan leveren.



Kerkelijk bureau

van 18 november 2024 tot en met 15 januari 2025

Wie worden er in februari 2025 80 jaar en ouder:

- 2 februari, mevr. S. Boulogne-van der Veen, Noord-Linschoterzandweg 50, 3425 EL Snelrewaard
- 3 februari, mevr. M.L. van Dam-Slingerland, van der Griendstraat 14, 3421 EC Oudewater
- 6 februari, mevr. H.A. Stekelenburg-Mijnders, Oude Singel 27, 3421 ED Oudewater
- 15 februari, mevr. C. de Wit-Hoogenboom, Lange Burchwal 57, 3421 SJ Oudewater
- 25 februari, dhr. J.B. Tesink, Donkere Gaard 20, 3421 AT Oudewater
- 28 februari, mevr. P.T. Bakker-de Jong, Zuid-Linschoterkade 7, 3421 EJ Oudewater



Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Overgeschreven vanuit Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp naar PGO:

- Dhr. J.C. Benschop en mevr. M.J. Benschop-Hoogenboom, van der Griendstraat 7, 3421 EC Oudewater

Overgeschreven als voorkeurslid naar PGO:

- Mevr. E. Scherpenzeel-Baars, samen met echtgenoot dhr. J. Scherpenzeel wonende Engherzandweg 19, 3461 AE Linschoten
- Mevr. E. de Goeij, Philips van Kleefstraat 37, 4511 CD Breskens

Overleden:

- Mevr. E.H. Hakenkruger-Wildeboer, Strengen 156
- Dhr. H. Versteeg, Schakenbosdreef 10
- Mevr. C.P.J. Kruiswijk-Vreken, Joostenplein 10

Gedoopt:

- Lieke van Vliet, dochter van Sander en Jessica van Vliet-Snoek, Ruige Weide 43
- Guus Martinus Graveland, zoon van Anton en Angelique Graveland-Nieuwpoort, Lijnbaan 23

Verhuisd binnen de gemeente:

- Mevr. H.A. van der Kamp, Provincialeweg Oost 45, 2851 AB Haastrecht naar H. Pieter v. Praagstraat 26, 3421 VZ Oudewater (correctie)
- Mevr. S.C.M. Sieling-van der Steen, Strengen 35, 3421 JS Oudewater naar Schuylenburcht 1, 3421VX Oudewater
- Dhr. P. van der Waaij en mevr. L.J. van der Waaij-Krauss, Oude Singel 17, 3421 ED Oudewater naar H. Pieter v. Praagstraat 5, 3421 VZ Oudewater
- Dhr. M.F. Hulst, Oude Huijgensteeg 5, 3421 SB Oudewater naar Koningin Julianastraat 15, 3421 JA Oudewater
- Mevr. L.E.J. Groot, Wijdstraat 27 B, 3421 AJ Oudewater naar Molenstraat 13, 3421 CL Oudewater

Verhuisd buiten de gemeente:

- Dhr. J. Scherpenzeel, Noord-Linschoterzandweg 27, 3425 EK Snelrewaard naar Engherzandweg 19, 3461 AE Linschoten (blijft voorkeurslid bij PGO)
- Dhr. T.C.L. Tesink, Kromme Haven 12, 3421 BK Oudewater naar Utrecht
- Dhr. D.P.C. Hockx, Dijkgraafaan 90, 3421 XG Oudewater naar Loosdrecht
- Mevr. A.H.P. Snel, Plesmanplantsoen 5, 3421 EB Oudewater naar Woerden

Bedankt:

- Mevr. M.P. Boetekees-Koster, Lijnbaan 86, 3421 JH Oudewater
- Dhr. D.J. Zuiver, Kabelslag 25, 3421 KZ Oudewater

NB:

Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba:

scriba@protgemoudewater.nl of het kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl

Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden.

**Pastoraat**

Vroeg in de ochtend, toen bijna alle dieren nog sliepen en de zon nog maar net boven de horizon opkwam, stapte de meikever de winkel van de sprinkhaan in.

'Dag sprinkhaan', zei hij.

De sprinkhaan was zijn toonbank aan het afstoffen. Hij keek op en zei: 'Dag meikever'.

De meikever bleef midden in de winkel staan, keek om zich heen, sloeg zijn ogen neer en zei zachtjes: 'Verkoop je ook geluk?'

De sprinkhaan wreef even over zijn neus en zei: 'Ja.' Hij kwam van achter de toonbank naar de meikever toe, legde een arm op zijn schouder en zette heel voorzichtig een danspas in.

Hun wangen raakten elkaar aan.

Ze zeiden niets en dansten door de winkel, langs de toonbank, langs de ramen en door de open deur naar buiten.

Dauw glinsterde op de takken en de bladeren van de bomen en hoog in de lucht schoot de zwaluw heen en weer, fonkelend in de zon.

Ze dansten heel lang, tot er een nieuwe klant aankwam, die de sprinkhaan op zijn schouder tikte en vroeg of zijn winkel open was. Ze bleven voor de open deur staan en de meikever zei: 'Dank je wel'.

De sprinkhaan zag de meikever het bos in lopen, af en toe even blijven staan, nog een danspas maken en weer doorlopen. Hij heeft geluk over, dacht hij. En ik ook!

Bovenstaand dierenverhaal van Toon Tellegen lijkt op een fabeltje. Kunnen we het toepassen op onze kerkelijke gemeente? Iemand kan zich de meikever voelen met de behoefte aan 'gezien worden', d.m.v. een gesprek, een bezoekje of misschien een talent hebben maar schromen het in te zetten, of... of... Een ander kan de sprinkhaan zijn en de meikever benaderen of over de drempel helpen! Het is een win-win situatie. Lid zijn van een kerkelijke gemeenschap: het fijn vinden erbij te horen, je gezien voelen, of je in te zetten voor de gemeente van onze Heer, iets te doen met elkaar voor een ander en te ervaren dat het er toe doet!!

Bijbelse dagkalender 2025

Er werd aan de deur gebeld, Agnelle van der Linde kwam ons een kerstattentie brengen.

Als 80-jarige krijg je bezoek van de kerk, heel fijn. Mijn man gaat 's ochtends op de hometrainer fietsen. Ik lees de desbetreffende dag voor. Onder het stukje staat ook steeds een lied vermeld, dat betrekking heeft op de tekst.

Ik speel vervolgens het lied op de tenorfluit. Het is een ritueeltje geworden.

Wat een mooie vondst, zo'n Bijbelse dagkalender. Dank aan degene, die de kerstattentie persoonlijk komen brengen.

Hartelijke groet, Gerard en Sijke Boulogne

Maandkaarten

De maandkaarten van januari zijn gestuurd naar: mevr. Janny de Wit-v.d. Breggen, mevr. Jantien Tesink-'t Lam, mevr. H. Tuinzaad-Groeneveld, mevr. Maartje Knol-Goedhart en naar dhr. Piet Gort, allen ter felicitatie met hun verjaardag in januari. Een kaartje ter bemoediging of medeleven werd gestuurd naar mevr. Corrie Kruiswijk-Vreken, dhr. S. Strien en naar mevr. Marja Gorter-Sijperda.

**Koffieochtend in de maand februari**

Ons kerkgebouw zal op vrijdag 14 februari a.s. tussen 10.00 en 11.30 uur voor u geopend zijn om een kop koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook om even gezellig bij te praten.

Uw gastvrouwen die ochtend zijn Carla de Groot en Gerda van Zijl.

Graag zien wij u op 'op de koffie of de thee' op de vermelde vrijdagochtend!

In memoriam

Hendrik Versteeg

- Henk -

* Pijnacker, 28 november 1937

† Nieuwegein, 18 november 2024

Op maandag 18 november 2024 is Henk Versteeg onverwacht overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij is op tien dagen na 87 jaar oud geworden. Niemand had dit aan zien komen, al had hij de laatste tijd wel wat meer klachten. Want Henk was tot het laatste toe vitaal en actief. Zijn leven lang heeft hij hard gewerkt, na zijn vroegpensioen ging hij daar gewoon mee door. Hij was een handige man met grote technische intelligentie, die het leuk vond om andere mensen te helpen bij een klus. Maar hij was vooral een lieve man, een geweldige (schoon)vader, een sterke opa en een grappige opi – zoals hij op de rouwkaart wordt getypeerd. Bijna 64 jaar was hij getrouwd met Bep Versteeg-Neeleman. Hun dochters, Ellen en Inge, kunnen zich niet voorstellen dat hun vader er niet meer is, met zijn sterke handen en liefdevolle blik. De appeltjes in zijn ogen waren zijn klein- en achterkleinkinderen. Zo zag hij hen en dat moeten zij nu missen.

Mijn schoonvader was ook lid van de kerk, al kwam hij daar niet elke zondag. Hij geloofde vooral met zijn handen en zijn humor. Hij had niet veel woorden voor God en geloof, maar als iemand hem nodig had was hij er – zelfs al was je 'van de koude kant'. Op dinsdag 26 november hebben wij afscheid van hem genomen in crematorium IJsselhof te Gouda. Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij mochten ontvangen, hebben wij hem toevertrouwd aan de liefde van onze hemelse Vader.

Ds. Bert de Wit

Dank

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven via kaartjes, telefoontjes en bezoeken na het overlijden van mijn man, Henk. Het heeft mij goed gedaan.

Met vriendelijke groet,
Bep Versteeg-Neeleman
Schakenbosdreef 10
3421 VE Oudewater

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)

Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl).

- Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door.
- Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door.
- Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?
Wij vernemen het graag van u!

Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!!

Agnelle van der Linde tel: 0348-563027 en Dita Aleman tel: 06-42053254





Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Als ik dit stukje zit te typen is 2025 in feite nog maar net begonnen en moet ik denken aan een kreet die je vroeger op de kermis kon horen: Ja mensen! Nieuwe ronde, nieuwe kansen!!

Het was dan de bedoeling dat je alle ongeluk in het spel uit het verleden vergat en vol hoop weer inzette op meer geluk.

Ik heb het idee dat wij als gemeente in een vergelijkbare situatie zitten. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Met onze nieuwe dominee en een nieuwe voorzitter hebben we weer enthousiaste voortrekkers vol energie. Het lijkt ook al weer meer te bruisen in de gemeente, het chagrijn is allang weer verdwenen. Maar die kermisman stond ook te roepen om zo veel mogelijk volk te trekken en ook dat heeft raakvlakken. Voor het eerst (dat ik weet) kan de diaconie de plaatsen van de vertrekkende diaconieleden niet opvullen. Zelfs de diaconie, die praktische doe-club, heeft lege stoelen.

Gelukkig hebben we ook bij de diaconie een nieuwe voorzitter, Martine Hokken, en ik als oud voorzitter ga nog een jaartje door als secretaris. Ria Brandenburg, onze chef-avondmaal, blijft wel uitvoerend dat avondmaal ondersteunen en we hebben gelukkig ook een paar andere namen voor hand- en spandiensten maar het voelt toch wat dun.

Wat niet dun voelt is de financiële steun die wij als diaconie ervaren! De collectes zijn over het algemeen goed en regelmatig ontvangen we een extra gift. Wij kunnen daar mooie dingen mee doen en dat is ook nodig. Het aantal mensen dat financieel gezien onder aan de samenleving bungelt is ook in Oudewater fors toegenomen. De Voedselbank en Tjonkie Food hebben regelmatig tekorten en het is dus niet voor niets dat wij die vaak wat toebedelen. Mede omdat wij als diaconie graag uitgeven aan heldere doelen dichtbij, waarvan je niet het idee hebt dat je eerst een directeur en een groot gebouw aan het financieren bent en dan maar moet hopen dat er wat overblijft. Het komende jaar willen wij overigens vaker beter duidelijk gaan maken waar de diverse collecten naar toe gaan. Idee is om elke keer dat er als collectiedoel

Diaconie op de beamer staat ook een specifiek doel te gaan belichten. Ervaring leert dat dit gewaardeerd wordt. Geven wil men graag in onze kerk maar wel doelgericht. Hoe we dat gaan doen is nog niet klaar, maar het komt goed.

Als eerste noem ik hier het doel van de avondmaalscollecte van 16 februari 2025. Daarmee steunen we het revalidatiecentrum de Hoogstraat. Dat komt ten goede aan kinderen en volwassenen.

Dit jaar zijn Cisca Zwiép en Ria Brandenburg dus afgezwaaid als diaconieleden, hun termijn zat er op. Drie dingen weet ik zeker: ik ga ze beiden ontzettend missen in de diaconie, wat een kanjers, maar ik weet ook dat ik ze nog vaak zal tegen komen. Beiden kunnen het gewoon niet laten op wat voor manier dan ook onze kerkgemeente levend te houden. De derde zekerheid is dat degene die blijven of erbij komen ook kanjers zijn met een warm hart voor de noden binnen en buiten de kerk.

Ik hoop van harte dat er komend jaar weer nieuwe mensen zullen zijn die komen helpen ook de diaconie springlevend te houden! Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Martin Weerstand

Save the date!

Nu denkt u: dat is de wintermaaltijd, maar het wordt iets anders.

Zondag 9 maart na afloop van de kerkdienst is er een voorjaarsontmoeting met een gezellige lunch.

Ook gaan we starten met de Ontmoetingssestafette, met het voor u bekende koffertje.

In de volgende Ontmoeting leest u hier meer over.





Opbrengst collectes november en december 2024 e.d.

| dag | Doel november 2024 | Bedrag € |
|-----|---|-------------|
| 3 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 222,35 |
| | 2 ^e KiA/Najaarszending Ghana | 543,25 |
| 10 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 286,35 |
| | 2 ^e PGO/Plaatselijk jeugdwerk | 306,60 |
| 17 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 238,95 |
| | 2 ^e Diaconie | 244,00 |
| 24 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 222,10 |
| | 2 ^e PKN/Pastoraat – met het oog op het einde | 181,18 |
| | <i>koffiedrinken november 2024</i> | |
| 3 | ZWO/KiA-commissie | 33,50 |
| 8 | Zalencentrum | 35,45 |
| 17 | Zalencentrum | 39,45 |
| 26 | Zalencentrum | 23,65 |

| | <i>koffiedrinken december 2024</i> | |
|----|------------------------------------|-------|
| 1 | PGO/Bloemencommissie | 32,20 |
| 6 | Zalencentrum | 18,50 |
| 13 | Zalencentrum | 25,15 |
| 15 | Zalencentrum | 20,67 |
| 20 | Zalencentrum | 21,00 |

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van PGO te Oudewater.

Dit rekeningnummer **NL 14 RABO 0352 3517 21** kunt u ook gebruiken voor:

- **collectes**; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én voor welke collecte(s) (1^e en/of 2^e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is.
- het overmaken van de **VVB** met de mededeling 'VVB 2025 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam en postcode huisnummer'
- voor het bestellen van **collectebonnen** (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling 'collectebonnen'.



| dag | Doel december 2024 | Bedrag € |
|-----|--|-------------|
| 1 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 262,10 |
| | 2 ^e PGO/Bloemencommissie | 172,75 |
| 8 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 222,15 |
| | 2 ^e PGO/Plaatselijk Kerk & Israël | 183,65 |
| 15 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 146,37 |
| | 2 ^e Avondmaalcollecte Leger des Heils | 201,90 |
| | Uitgang: PGO/IKO | 103,05 |
| 22 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 174,05 |
| | 2 ^e PGO/PGO_Plus | 166,05 |
| 24 | Volkskerstzang in PGO-kerk Kenia-project Teus en Leny Bos | 910,05 |
| 25 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 342,30 |
| | 2 ^e KiA/Kinderen in de knel | 626,67 |
| 29 | 1 ^e Algemeen kerkwerk | 147,75 |
| | 2 ^e PGO/Plaatselijk jeugdwerk | 140,05 |
| 27 | Zendingsbusjes St. War Child | 729,18 |
| 27 | Spaarpotjes kinderkerk en tienerdienst voor Leger des Heils jeugdinstanting Vliet en Burgh | 207,31 |

Via de PGO-website:

- kunt u nu ook **collectebonnen** bestellen via dit menu via de rechterkolom helemaal onderaan. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct via iDeal betalen, wel net zo makkelijk.
- ook kunt u **collectes en giften** doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook de 'collectezak' in de rechterkolom op de PGO-website of als u die heeft via de Ontmoetingskerk-app. Dit alles kan ook door de rubriek bovenaan de PGO-website: 'Ontmoetingskerk app/digitaal loket' aan te klikken.

De bijdrage aan het **koffiepotje** kan via contant geld in het koffiepotje of via de QR-code op het koffiepotje of de Ontmoetingskerk-app.

Bram Verweij en Elsbeth Barnard
(Kerkbalans en Solidariteitskas),
led van Baren (collectes) en Peter Schippers
(overige zaken)

De start van Kerkbalans 2025

Tijdens de zondagse dienst van 12 januari jl. werd door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Leo Smit, het woord genomen.

Leo sprak de volgende woorden.

“Graag wil ik de actie Kerkbalans onder uw aandacht brengen met het thema BAKEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE.

Er gebeurt veel in deze kerk, gelukkig met vele vrijwilligers en nu ook weer met een eigen predikant. We hopen met Rianne op een krachtige impuls voor onze kerkelijke activiteiten, het jeugdwerk en een stimulans voor onze commissies. Samen willen we het kerk zijn vorm en inhoud geven.

Maar voor dit alles is ook geld nodig. Uw steun is daarbij onmisbaar! Daarom doen wij een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Zoals een ieder hebben wij ook met een stijging van de kosten te maken. Wellicht kunt u wat extra doen!

Dankzij uw bijdrage blijft onze Ontmoetingskerk ook morgen een plek van betekenis voor iedereen.

Vanaf morgen kunt u een envelop en of een e-mail ontvangen van één van de vrijwilligers.

Vandaag wil ik de eerste enveloppen uitreiken aan de 2 coördinatoren van deze actie Kerkbalans.

Allereerst Elsbeth Barnard. Zij coördineert deze actie dit jaar voor het eerst. Mooi dat je dit werk wilt doen.



Als tweede Bram Verweij, die deze actie nu voor de 15^e keer doet. Dit wordt zijn laatste jaar als coördinator en ik wil je van harte bedanken voor al die jaren. Een enorme prestatie!

Daarnaast wil ik je tegelijkertijd bedanken voor de vele jaren penningmeesterschap. Je bent een enorme steun geweest voor het College van Kerkrentmeesters en onze gemeente. Als dank wil ik je naast de Kerkbalans envelop deze bloemen en voor de vrijgekomen tijd het boek 'tekst voor iedere dag' van Huub Oosterhuis overhandigen.”



De gemeenteleden beantwoordden de woorden van Leo aan Bram met een daverend applaus.





Werkgroep Kerk en Israël

Als werkgroep sluiten wij ons graag bij aan bij het hier volgende citaat van Joanne Nihom, dat staat op de JNF (Joods Nationaal Fonds)-site: “Op zoek naar een hoopvol woord, een mooi gezegde, kwam ik uiteindelijk terecht in mijn eigen boek Over Grenzen. Het gaat over mensen die het verschil maken in het ingewikkelde Midden-Oosten en vooral in Israël. Over verbinding, het gewone en ongewone en de uitdagingen van de regio. Het zijn gesprekken met Israëli's en Palestijnen. Zij die geloven in een beter morgen. En ook het afgelopen jaar zijn ze daar niet mee gestopt. Ook al waren de omstandigheden alles behalve makkelijk. Het wrange is dat een aantal van deze absolute helden, langs de grens met Gaza woonden op 7 oktober 2023 zijn vermoord.

**Ik droom van die brug
van een wens naar verwezenlijking**

*

**Oorlog is van de mensen die boven ons staan,
van de politiek.
Jij en ik hebben daar niets mee te maken.**

*

**Regeringen ondertekenen overeenkomsten, mensen maken vrede.
Echte vrede komt tot stand door gezamenlijke projecten zoals in de landbouw, hightech en op andere gebieden
van wederzijds belang en voordeel.**

Ik wens ons allen een 2025 met nieuwe inzichten en vrede. En dat de gegijzelden spoedig naar huis mogen terugkeren. Joanne“

Het **Purimfeest** wordt gehouden vanaf donderdagavond 13 maart – vrijdag 14 maart 2025. Purim “loten”, afgeleid van het woord ‘pur’, wordt ook wel het Lotenfeest genoemd. Het is een Joodse feestdag die de redding van het Joodse volk van Haman in het oude Perzische Rijk herdenkt, een verhaal dat is opgetekend in het Bijbelse boek Esther (Megillat Esther).

We ontvingen van ds. Paul van Dam de volgende mededeling:

“De werkgroep Kerk en Israël in Houten organiseert een reis naar Krakau, Auschwitz en Birkenau, een reis van maandag 19 mei tot en met donderdag 22 mei 2025. Al diverse malen organiseerden we eerder reizen naar Israël, Jordanië, etc. Dit jaar willen we een reis maken naar Polen, naar Krakau, maar ook naar Auschwitz – Birkenau. De reis is een all-in reis, zoals voor ons gebruikelijk is bij de reizen die we met Drietour organiseren. Er zijn dus geen verrassingen van kosten voor diners, lunches (ook op de reisdagen), toegang-, of entreegelden, fooien en ook de gidsen zijn geregeld.

De planning is om op maandagochtend 19 mei heen te vliegen en donderdag 22 mei in de late namiddag terug te reizen. Op maandagavond 27 januari om 20.00 uur is er een informatie bijeenkomst in van de zalen in de Opstandingskerk, Het Kant 1 te Houten. Mocht u willen komen wilt u zich dan aanmelden. De inschrijvingstermijn (via de website) voor deze reis is tot 11 februari, dit in verband met het boeken van vliegtickets. De reisbegeleiding is in handen van Marlies en Paul van Dam.

Paul is bereikbaar via 06 3038 5515, mailen kan ook: p.m.vandam@solconmail.nl“

Sippy Klercq

ZWO/KiA-commissie

2^e collecte 2 februari 2025 Kerk in Actie Werelddiaconaat noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië



In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons uitzonderlijke situaties, die tot discussie leiden. In Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker nu het klimaat verandert en de regen onregelmatiger valt. Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook noodhulp nodig. Dat is op dit moment weer het geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt hongersnood voor miljoenen mensen. Het is in 40 jaar niet zo droog geweest.

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren en boerinnen om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering:

- ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond;
- ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;
- ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes;
- ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.

Voor € 20: training over spaargroep (1 persoon)

€ 22: droogtebestendige zaden (1 persoon)

€ 30: training winkel starten (1 persoon)

€ 663: 5 vrouwen beginnen een restaurant

€ 715: generator voor irrigatielandbouw, kunt u uw bijdrage leveren.

Dit kunt u doen via de 2^e collecte op 2 februari 2025 of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer online.

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-werelddiaconaat-ethiopië/>

Helpt u mee om deze 2^e collecte op 2 februari 2025 tot een succes te maken?

Alvast dank voor uw bijdrage.

Uitnodiging voor de dienst van 2 februari 2025

De gastpredikant ds. Wessel Westerveld uit Wijk aan Zee zal samen met een aantal ZWO/KiA-commissieleden deze dienst voorbereiden.

Graag ontmoeten wij een iedereen – jong en oud – deze morgen in én na deze ZWO/Werelddiaconaat dienst. Het wel bekende chocolaatje van de Wereldwinkel is na afloop bij het kopje koffie/thee of limonade weer te vinden.

Paasgroetenactie 2025 'Als nieuw' op 2 maart 2025. Schrijf mee!

Een kaartje met Pasen



Het kunstwerk op de cover van de paasgroetenkaart 2025 staat: 'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw'.

In de Veertigdagentijd 2025 doen we weer mee met deze Paasgroetenactie. Schrijf een bemoedigende groet

voor gevangenen in Nederland en voor Nederlanders in de gevangenis in het buitenland. Zij kunnen zo'n hart onder de riem goed gebruiken.

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangnissen gestuurd. Deze Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk, KokBoekencentrum, stichting Epafraas en het protestants justitiepastoraat.

Handvol liefde

Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van de actie, weet hoe belangrijk

het ontvangen van post is voor gevangenen. “Een gedetineerde zei eens: ‘Geef me het gevoel dat ik er mag zijn.’ Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.”

De rechterafbeelding inclusief postzegel van de dubbele kaart kan een gedetineerde zelf aan iemand sturen.



Op **zondag 2 maart a.s.** kunt u/kan jij een groet schrijven op een (dubbele) kaart. Voorbeeldteksten liggen er ook bij. Noteer alleen een groet en uw naam, *géén adres!* Tekstsuggesties liggen er ook bij. Onze commissieleden staan hiermee in de hal van de kerk.

Voor onze gemeente zullen ZWO/KiA-commissieleden zorgen dat alle kaarten uiterlijk 7 maart a.s. verzonden zijn naar het verzamelpunt te Utrecht.

De kosten van de kaarten, inclusief de postzegels, zijn voor rekening van onze commissie.

Wij vragen u tenslotte ook als gemeente tijdens de Pasen in uw gebeden ook te bidden voor al die mensen in gevangenis in binnen- en buitenland. Zo hebben wij het mogelijk gemaakt een Paasgroet door te sturen naar gedetineerden waar ook per wereld.

Doe u/jij mee met het schrijven van deze (dubbele) kaarten op zondag 2 maart a.s.?

Opbrengst zendingsbusjes in 2024



Op 27 december jl. werden voor de derde keer de zendingsbusjes gelegegd. Een heel mooi bedrag is zo al dit jaar overgemaakt naar War Child. In april € 631,55, in augustus € 517,02 en nu € 729,18. Een sub totaal in 2024 van € 1877,75. Ja, sub totaal, want daarnaast werd er volop gedoneerd voor War Child via de PGO-Raborekening en de Appostel app en Ontmoetingskerk app. Dat bedrag kunnen we in de volgende Ontmoeting bekend maken, want dan is de PGO-boekhouding 2024 afgesloten. Hartelijk dank namens War Child voor uw bijdrage! En we gaan in 2025 met dit doel door voor de zendingsbusjes.

PGO_Plus

‘Zin in Film’

Zin in een goede film?

Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook– ‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan?

In ‘ZIN IN FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang vertoond, welke je tot nadenken stemmen. Films die je soms verward en onzeker maken omdat ze vragen stellen en niet altijd antwoord geven. Goede films zijn met levensvragen bezig zoals: Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe? Wat heeft echt betekenis en waarde in je leven?

Het woord ‘bioscoop’ zegt het al: kijken naar het leven. Het kijken naar dit soort films nodigt uit tot gesprek met degenen die met je meekijken, hetgeen verrijkend kan zijn. En mooi meegenomen: samen zie je méér dan in je eentje.

Aanvang 19.30 uur in De Ontmoetingskerk, Westsingel 2, Oudewater.

NOODZAAK VOORAF AANMELDEN BIJ:

jannieboing@kaijen.net

maandag 24 februari Oudewater

Living

Verenigd Koninkrijk 2022. Drama van Oliver Hermanus. 102 minuten. Met o.a. Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke, Alex Sharpe en Adrian Rawlins.

De ware Britse 'gentleman' Mr. Williams is een rechtlijnige kantoorklerk. Hij rouwt al enige tijd om zijn overleden echtgenote, heeft geen contact meer met zijn zoon en laat het leven aan hem voorbijrazen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft, herontdekt hij zijn levenskracht en gaat op zoek naar een manier om de wereld iets mooie achter te laten.

"Fraaie ingehouden film met fantastische hoofdrol"
(VPRO)

ZIN IN FILM

Entree € 5,00 per persoon per avond.



Alle films worden vertoond op groot scherm, met Nederlandse ondertiteling.

Begeleiding: Jos van Hulsen.

Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden,

m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater.

**ZIN IN FILM ONTROERT, BOEIT, IS OPWINDEND,
MAAKT JE AAN HET LACHEN,
ZET JE AAN HET DENKEN, WERKT VERBINDEND.**



'Keek op de Preek'

Op **zondag 9 maart** a.s. zal er na afloop van de dienst een 'Keek op de Preek' worden gehouden onder leiding van onze predikant, ds. Rianne Bogerd-Looijen. Onder het genot van een kopje koffie met cake nemen we met elkaar de strekking van de preek van die ochtend door en/of duiken we wat dieper in bepaalde aspecten van de preek. Onze predikant heeft reeds toegezegd een preek te zullen gaan houden die voldoende gesprekstof op zal opleveren om daar tijdens de 'Keek op de Preek' verder op in te gaan! We starten direct na de dienst en sluiten de bijeenkomst na ongeveer een uurtje af. We zien u graag op zondag 9 maart a.s. voor een 'Keek op de Preek'!

?

WIE, WAT, WAAR

E-mail adressen:

- administratie@protgemoudewater.nl
- cvk@protgemoudewater.nl
- diaconie@protgemoudewater.nl
- jeugdwerk@protgemoudewater.nl
- kerkbureau@protgemoudewater.nl
- kerkenisrael@protgemoudewater.nl
- nieuwsbrief@protgemoudewater.nl
- ontmoeting@protgemoudewater.nl
- ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl
- pcp@protgemoudewater.nl
- penningmeester@protgemoudewater.nl
- pgo_plus@protgemoudewater.nl
- scriba@protgemoudewater.nl
- vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl
- webmaster@protgemoudewater.nl
- zalencentrum@protgemoudewater.nl
- zwo-kia@protgemoudewater.nl
- Exposities: ria-griffioen@planet.nl

PGO-website:

www.protgemoudewater.nl

Predikant:

Ds. Rianne Bogerd-Looijen

E-mail: rianebogerd@protgemoudewater.nl

Telefoonnummer: 06-49075736

Werkdagen zijn:

maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Een mailtje of appje mag altijd!

Bellen bij voorkeur alleen op de werkdagen
tussen 09.00 - 17.30 uur

Zalencentrum:

Informatie betreffende mogelijkheden verhuur
zalen en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,
tel.: 06-44553010 of e-mail:

zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk

op de PGO website: www.protgemoudewater.nl
rubriek Zalencentrum



Beste gemeente,

Hier een berichtje vanuit de tienerdienst.

De tienerdienst worden enthousiast bezocht door gemiddeld 10 tieners. Soms wat meer, soms wat minder. Na de zomer zijn we met elkaar en wat ouders bij een dienst van Mozaiek in Veenendaal geweest. De tieners keken hun ogen uit en waren erg enthousiast over deze vorm van dienst.



Sinterklaas kwam ook nog langs! We hebben met elkaar gedobbeld en voor iedereen was er een kadootje.



Dit jaar zijn we gestart met een “nieuwjaarsborrel” en was het thema influencen. Dit betekent dat je iemand beïnvloedt om iets te kopen of een dienst af te nemen enz.

LEES 1 Koningen 3:5-14. Dit stuk gaat over koning Salomo. Als koning had je in die tijd veel invloed. Je was zowel de regeerder met macht als het ceremoniële staatshoofd. Als hij iets wilde, dan gebeurde dat, waar dan ook in zijn grote rijk. Een flinke influencer dus. Koning Salomo vraagt aan God of hij het verschil tussen goed en kwaad mag zien om zijn volk te beïnvloeden. Hij vraagt dit omdat hij graag wil dat het goed ging met zijn volk. Als hij het verschil tussen goed en kwaad goed doorheeft, kan hij het kwaad weghouden van het volk. Invloed uitoefenen is niet altijd zo gemakkelijk. Salomo zocht daarbij hulp van God. Hij kiest heel bewust voor het goede voor de ander. Dat is wijs! God vond dat hij om goede dingen vroeg. Daarom krijgt hij nog meer dan dat hij vroeg. Wij koppelen dit soort thema's aan een of meerdere spellen en komen meestal nog tijd te kort! Zo proberen we de tieners toch nog wat mee te geven.

De volgende tienerdienst komt onze nieuwe dominee Rianne bij ons langs om kennis te maken en gaan we nog verder met het thema influencen. Ook hopen we aankomend jaar weer wat leuke uitjes en activiteiten te organiseren.

Tot snel, Cees en Klaas



Bestel gratis de Veertigdagentijd kalender 2025



Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag extra inspiratie, zoals achtergrondartikelen en video's.

Als nieuw!

Met het thema 'Als nieuw!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-2025: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als liefde, inkeer en het doorbreken van Gods licht in deze wereld.

Hoe te bestellen?

GRATIS 1 exemplaar via de website: <https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/> kan dan per post ontvangen worden of via je mailbox (Online vind je bij elke dag extra inspiratie, zoals achtergrondartikelen en video's). Maar ook zal de Veertigdagentijd kalender geplaatst worden op onze PGO-website.

Gebed bij de Veertigdagentijd

door ds. Marco Batenburg



God van genade en trouw,

Ik dank U voor de weg van Jezus Christus.
Voor zijn rondwandeling hier op aarde.
Voor de tekenen die Hij oprichtte.
Voor zijn weg naar het kruis - zijn lijden en sterven.
Zijn opstanding uit de dood.

Ik dank U voor deze tijd van het kerkelijk jaar, waarin we Christus op deze weg volgen.
Laat het voor mij een tijd zijn van concentratie, van nieuwe toewijding.
Een tijd die me verbindt aan Christus.
Zodat mijn liefde tot Hem weer opvlamt. Laat het tegelijk ook een tijd zijn die me midden in de wereld zet.
Zodat mijn oren beter luisteren naar wat de ander echt nodig heeft.
Zodat mijn handen het goede doen.
Zodat mijn woorden mensen bemoedigen.
Zodat mijn voeten de goede wegen gaan.

Tot uw eer, en tot zegen voor de mensen die U op mijn weg brengt.

Door Jezus Christus, onze Heer.

Amen

Al in 1995 heeft een aantal zeer enthousiaste leden van diverse geloofsgemeenschappen in Oudewater het initiatief genomen tot een regelmatig overleg wat is uitgemond in het Interkerkelijk Kontakt Oudewater. (I.K.O.)

Hun doel was destijds het slechten van de muren tussen de Oudewaterse geloofsgemeenschappen onderling en de samenleving van Oudewater anderzijds. Dat kon alleen maar door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

De samenwerking tussen deze geloofsgemeenschappen mag uitzonderlijk warm genoemd worden en het feit dat nu alle kerken van Oudewater zijn verenigd in het I.K.O. stemt ons zeer dankbaar.

Waarom vieren wij 30 jaar I.K.O.? Wel, dat is ontstaan doordat ons feestje van 25 jaar ruw werd verstoord door de corona epidemie. Toen moesten wij al onze voorbereidingen staken en dat duurde nog even voort. Door het ongewisse in het daaropvolgende jaar hebben wij besloten om 30 jaar te gaan vieren!

Al 30 jaar werken we op veel vlakken samen en organiseren we ook meerdere activiteiten met elkaar. Hierbij is zeer veel vertrouwen en waardering voor elkaars identiteit ontstaan en daaruit putten wij inspiratie voor onze werkzaamheden.

Op woensdagavond 26 februari 2025 wordt om 19.15 uur, in de Oud Katholieke Kerk (O.K.K.) in de Leeuweringerstraat 12 in Oudewater, een woensdagavondgebed gehouden waarin we God zullen danken voor deze verbondenheid. Aansluitend zal, onder het genot van een hapje en een drankje, dit op feestelijke wijze gevierd worden in de tuinzaal van deze O.K.K.

Ieder die het I.K.O. een warm hart toedraagt, is hierbij van harte uitgenodigd!

Overigens worden al onze activiteiten in alle kerkbladen weergegeven. Dus kom gerust eens naar het avondgebed op de woensdagen, of de meditatieve momenten in de 40 dagentijd. De deur van het sfeervolle Oud Katholieke Kerkje, in de Leeuweringerstraat 12, staat dan altijd gastvrij voor u open.

I.K.O. staat ook voor: IK KOM OOK!



Stichting Keniaproject
van Teus en Leny Bos

Gezellig dineren voor een goed doel op 13 maart 2025

Om fondsen te werven voor de exploitatie van ons kindertehuis in Kenia organiseren wij op **donderdag 13 maart 2025** een benefietdiner in samenwerking met alle restaurants in Oudewater en Papekop.

Op deze datum kunt u voor € 42 een 3-gangen diner (excl. drank) nuttigen bij de deelnemende restaurants. Van de opbrengst per couvert gaat € 22 naar de Stichting Keniaproject.

Komt u ook (weer) gezellig dineren voor het goede doel met uw partner of vrienden, vriendinnen, uw hobby-, sportclub of met collega's? Hoe meer zielen hoe meer vreugd, wij rekenen op volle restaurants!

Reservering loopt via de onderstaande deelnemende restaurants, om zeker te zijn van een plek boek nu direct! Vermeld daarbij dat het om het benefietdiner van het Keniaproject gaat.

Voor meer informatie zie www.kenia-project.nl



3 keuken & bar:
0348 723 923
Visbrug 3



De Dijketelg:
0348 562 279
Papekopperstraatweg 2
Papekop



Stadscafé Oudewater:
0348 560 004
Markt Westzijde 7



Broeck:
0348 748 494
Broeckerstraat 20



Hex:
06 83 927 933
Markt Oostzijde 14



Voldaan:
0348 723 069
Leeuweringerstraat 56

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting

Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillig bedrag. Als richtlijn adviseren wij € 15,00 (zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden aangepast.

S.v.p. over te maken op rekeningnummer **NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING** of via het Digitaal Loket op onze PGO-website.

Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast dank voor uw bijdrage!



In deze puzzel zitten 5 zinnen verborgen.
 Zoek de woorden met hetzelfde teken bij elkaar en maak er een zin van!

- ‡ God
- ∞ Abram
- Δ Abram
- * De
- ^ God

Bosch Car Service van Dam



Car Service

www.autobedrijfvandam.nl



Wij doen alles voor uw auto

E. GROENEWEG

aardappelen
fruit
fruitmanden

Rodezand 11 - ☎ 561360



Johan Schouten
Korte Havenstraat 18
3421 AG Oudewater
0348-565336

- Drogisterij
- Parfumerie
- Gezondheid
- Eyelove Brillen
- Pasfoto
- Bewustwinkelen.nl
- DA.nl

Andante

aandacht voor afscheid



0348-568241

In de hele regio en
altijd bereikbaar

Andante Uitvaartbegeleiding
www.andanteuitvaart.nl

Gebr. Bakker & Zn.



Hoogstraat 28 - 44 en 55 - Haastrecht
Tel. 0182-501313/502230

Opgericht 1880

Woninginrichting

- Meubelen
- Vloerbedekking
- Matrassen
- Gordijnen
- Zonwering
- Speelgoed
- Kantoor & schoolartikelen
- Verlichting
- Woonaccessoires

Kijk ook eens op
www.bakkermeubelen.nl

Wij zien u graag,
onder het genot van een
heerlijk kopje koffie,
voor een
vrijblijvend advies
bij ons in de zaak.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag
van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur;
vrijdag koopavond van 18.30 - 20.30 uur;
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.
Zondag en maandag gesloten.



PLUS
Goed eten. Daar houden we van.

PLUS
Heijmans

Joostenplein 35
3421 TC Oudewater

De supermarkt met aandacht voor u!

G Goudriaan
STAALCONSTRUCTIES

UW PARTNER IN STAAL

Wilgenweg 26 Oudewater
T 0348 - 56 22 29

GoudriaanBV.nl

STAALCONSTRUCTIES

ROESTVASTSTAAL

TRAPPEN

HEKWERKEN

PLAATWERK



Het adres voor meer dan 40 soorten ambachtelijk ijs.

Leeuweringerstraat 1
3421 AA Oudewater
Telefoon 0348 - 56 36 55



Heating Service
INSTALLATIE TECHNIEK BV

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- centrale verwarming
- ventilatie
- koeling
- warmtepompen
- zonneboiler systemen



Weijland 70, 2415 BD Nieuwerbrug, T 0348 68 87 77

WWW.HEATINGSERVICE.NL

BEZOEK
DE GEZELLIGSTE WIJNWINKEL
VAN HET GROENE HART

**GRANDI
VINI**

wijnen | delicatessen | speciaalbieren
proeverijen | geschenken | catering

IJsselvere 23 · 3421 BV Oudewater · 0348 761 967 · info@grandivini.nl

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247

24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl



www.C2techniek.nl

IJsselveld 1E
Montfoort

Uw veelzijdig metaalpartner. Voor onder andere:
stalen interieur, hekwerken, staalbouwconstructies (06 - 5589 7407)



MEESTERS
MAKELAARDIJ

Donkere Gaard 28
3421 AT Oudewater
0348 - 56 56 56



MEESTERS.NL

Bestyou

PERSONAL TRAINING BOOTCAMP
SMALL GROUP TRAINING YOGA

- Yoga lessen
- Bootcamp
- Kracht- en conditietraining
- Lifestyle coaching

AANMELDEN
GRATIS PROEFLES



06 - 20558075

www.bestyououdewater.com
team@bestyououdewater.com